

Jesus Trail Dag 4

Deze dag staat het laatste deel van de wandeling op het programma; van Mount Arbel naar Kapernaum. Een tocht van ongeveer 18 kilometer met een spectaculaire afdaling en een heerlijke duik in het meer van Galilea in het vooruitzicht.

We starten de wandeling vanuit het nationale park Har Arbel direct met een afdaling (180m). Een steile klif met diverse verrassingen.

Sommige onderdelen zijn beveiligd met stalen handgrepen om ons het afdalen makkelijker te maken. Het is wel spannend om te moeten balanceren op enkele centimeters staal met een diepte van enkele tientallen meters onder je. Het vergezicht over het meer van Galilea is



fantastisch en daarom is het goed om van tijd tot tijd de inspannende afdaling te onderbreken om even om je heen te kijken en te genieten. Onder ons ligt de vruchtbare Ginosar valei waar de oude Romeinse route van Akko naar Tiberias in uitmondt.

Tijdens de afdeling zien we diverse grotten die in het verleden bewoond zijn geweest en al dan niet gebruikt zijn om de doorgang door de vallei te verdedigen. Tot onze verbazing komen we even later een vesting tegen, die in de bergwand is aangebracht. Deze imponerende vesting is in de 17^e eeuw gebouwd door Druzen die gedurende een rustige periode kans zagen om een eigen vesting te bouwen op deze strategische plaats. Het is duidelijk dat hier veel en vaak is gevochten. Tijdens de joodse opstand rond het jaar 70 na Chr. hebben zich in en op de berg veel Joodse verzetstrijders schuilgehouden.



Na de afdaling treffen we onder aan de voet van de berg de bus aan met enige versnaperingen. Het is vandaag erg warm, tot wel zo'n 40 °C in de zon. Tijdens het stuk dat nu volgt zullen we geen schaduw meer tegenkomen. We lopen langs Migdal en gaan dan al snel de velden in. We treffen daar mensen aan die bezig zijn de olijven te plukken. Verder worden hier veel bananen en citrusvruchten geteeld. Na enkele kilometers over stoffige paadjes en velden te hebben gelopen komen we bij een benzinepomp Annemarie tegen met de bus. Daar kunnen we onze water voorraden weer aanvullen en onze lunchpakketten verorberen. Het blijkt echter dat de warmte voor veel mensen toch te veel wordt. In de groep wordt gediscussieerd



om de rest van de tocht per auto voort te zetten richting de berg van de zaligsprekingen. De meeste deelnemers vinden dat erg aangenaam klinken en maken van het aanbod gebruik. Er zijn echter twee volhouders. Zij gaan te voet verder richting Tabga en de berg van de zaligsprekingen. Nog enkele kilometers door de velden van Galilea. De warmte maakt de tocht zwaar, maar het vooruitzicht om aan het eind van de wandeling in het meer van Galilea te kunnen duiken maakt het dragelijk.

In Tabga is een kerk gebouwd (foto rechts) ter nagedachtenis aan de vermenigvuldiging van de broden en de vissen door Jezus. Het is een kerk die staat op oude fundamenten uit de vroeg Christelijke tijd en gebouwd is door een Duitse organisatie. Uit die periode zijn nog mozaïeken te aanschouwen in de vloer van dit kerkgebouw. Het is heerlijk om even de koelte van deze kerk op te zoeken. In deze 'bedevaartsoorden' kom je veel buitenlandse toeristen tegen.



Daarna gaan we verder, de heuvel op naar de berg der zaligsprekingen. Een relatief kleine klim, waarna we een kerk (foto links) aantreffen ter nagedachtenis aan de woorden die Jezus in dit gebied heeft uitgesproken. Het is een bijzondere ervaring om deze omgeving te zien. De verhalen uit het Nieuwe Testament krijgen nu een beeld. Dit uitzicht moet Jezus ook hebben gezien toen Hij in deze streek heeft rondgetrokken. De contouren van het meer van Galilea zijn in de afgelopen 2000 jaar niet veranderd (zij het dat de waterspiegel wel aanzienlijk gedaald is).



We dalen weer af richting het meer. Na enkele kilometers bereiken we Kapernaum. We kleden ons snel om en maken een duik in het meer. Na gedane arbeid is het immers goed relaxen. De warmte zijn we in het water snel kwijtgeraakt. Op de kant droog je echter in een mum van tijd op. Even later worden we weer opgehaald door Frans en Annemarie die ons weer thuisbrengen in Nes Ammim. Gelukkig zijn er vandaag geen ongelukken gebeurd.

Al met al een heel mooie en bijzondere tocht die bij alle deelnemers in de smaak is gevallen. Het is goed om op een ontspannen manier met elkaar bezig te zijn. De mensen hebben tijd voor een gesprek met elkaar en maken tevens een wandeling door deze bijzondere streek. Dankzij de strakke organisatie is deze tocht tot een geslaagd einde gekomen.

Henk en Gerrie hartelijk dank voor jullie inzet!

Eimert Visser, Nes Ammim.



Eimert is één van degenen die de volledige dagtocht van ruim 18 km heeft uitgelopen. Hij had Gerrie en mij beloofd om het verslag van de vierde dagtocht te schrijven, zodat u, als lezer, ook de afsluiting in woord en beeld mee zou kunnen beleven. Ik moet zeggen dat hij daar volledig in is geslaagd!

We hopen dat u plezier heeft beleefd aan de wandelverslagen en misschien neemt u de uitdaging aan en wandelt u volgend jaar ook in Galilea in de voetsporen van Jezus! Wij zijn graag bereid om informatie te verschaffen.

Gerrie en Henk de Gunst.