

Hoezo Startzondag?! (door Henriët Sabajo-Hagg)

Op zondag 21 september 2014 was het Startzondag. Maar waarom eigenlijk?!

We vertrekken dan als gemeente gezamenlijk weer voor een nieuw seizoen van kerk-zijn. Het thema, wat wellicht deze hele periode met ons meegaat, is: Vieren en Verbinden. We mogen vieren dat we kerk zijn, kerk van Jezus Christus. We mogen vieren dat we één zijn in Hem, onze Heer en Heiland. Hij is het die ons met elkaar verbindt, als één groot netwerk. De gezamenlijke activiteiten maken dit nog meer zichtbaar: het bindt ons samen. Dominee Wolf Jöhlinger nam ons in gedachten mee terug naar het Pinksterfeest van 8 juni 2003. Toen werd de onderlinge verbondenheid uitgedrukt door wollen draden die door de hele kerk heen liepen. Daarmee was ieder aan elkaar verbonden, inclusief de toenmalige organist, de heer Ter Harkel, bovenin bij het orgel! Iedereen telt mee.

Vieren heeft als tweede betekenis: wat ruimte geven. Bijvoorbeeld bij het vieren van de touwen tijdens het zeilen. Je geeft ruimte, maar blijft wel verbonden: met elkaar! Dat mochten we deze zomer ervaren door wekelijks een andere gemeente te bezoeken en als gasten te worden onthaald. In het nieuwe kerkboekje van 2014-2015 staan alle activiteiten waaraan we deel kunnen nemen. En dat zijn er verbazingwekkend veel als we zien op de grootte van onze gemeente. Dan zijn we groot in actief zijn! Het leukste is natuurlijk om zelf ook mee te doen. Voor wie de smaak te pakken heeft kan dit ook bij de buurgemeenten. In het boekje 'Over de brug' staan alle activiteiten vermeld van alle PKN-gemeenten in het Oldambt. Dus ook die van ons in Reiderland.

Traditiegetrouw werd deze startzondag gehouden in het kerkje van Nieuw Beerta. Het kerkje waar dominee Ader ook nog heeft gestaan. Dennis, onze organist, voorzag ons daarbij van vrolijk orgelspel. Na afloop gaf hij de gelegenheid om eens te kijken hoe een orgel eigenlijk werkt. Het is maar goed dat het orgel helemaal wordt gerestaureerd, want er bleef af en toe een toets steken...

Ook dit jaar ging de koffie en thee weer gepaard met allerhande lekkere baksels. Deze keer had Lucas ook meegeholpen met bakken! Jong geleerd is oud gedaan, dus dat beloofd wat. Alle bakkers hartelijk dank, het was heerlijk! Tijdens de koffie konden we bijpraten en werden ook de kaarten ondertekend die tijdens de dienst waren ingekleurd. Bestemd voor zieken en anderen die een bemoediging nodig hebben. Ook hiermee mogen we elkaar tot zegen en bemoediging zijn.

Na het koffiegebeuren vertrokken we naar Finsterwolde, naar orgelmakerij Van der Putten. Dat is nu nog gevestigd in het oude gemeentehuis. Zij voeren ook de restauratie uit van het orgel in Nieuw Beerta. Een hele klus! Winold van der Putten laat ons verschillende typen orgels zien....en horen natuurlijk! Er is zelfs een orgel-optie met belletjes. Speciaal voor rond Kersttijd. Na een uitgebreide rondleiding reizen we naar Nieuweschans. In Rehoboth staat een heerlijke broodmaaltijd klaar. We mogen kiezen uit wel 3 soorten soep. Geweldig dames! En erg gezellig. Handig dat familie de Groot de vaat meeneemt. Bedankt! Ter afsluiting lopen we daarom met z'n allen naar de Garnizoenskerk in Nieuweschans. Het lijkt vandaag wel op een reis zoals Abraham die ondernam, al rondtrekkend.... God had Abram gezegd te vertrekken en dat deed hij. Voor ons geldt: dat we niet bang hoeven te zijn voor het onbekende. Dat we bereid moeten zijn telkens weer opnieuw te beginnen.

We sluiten deze startzondag af met zang en gebed en verlaten de Garnizoenskerk met Gods Zegen.... Is dat niet wat dominee bedoelde met de vergelijking met Abraham? (Gen. 12: 1-5a). Met Abraham zullen alle mensen gezegend zijn. Maar voor ons geldt dit ook! Ook wij mogen Gods zegen doorgeven. Als gemeente doen we dat door hulp bij de voedselbank, Kerk in Actie of gewoon het weggeven van het zondagse bloemetje. Maar ieder van ons krijgt elke zondag Gods zegen mee. Dat betekent: God is bij je, Hij omringt je. God is trouw en Hij laat niet in de steek wat Hij begon. Ook weer in dit nieuwe kerkelijk jaar... Geloof het maar! Wij zijn samen kerk; viert u mee?!