

Woensdag 3 augustus 2016: 12.00 uur
Julianastraat 1

Mijn rollator staat klaar, de lucht wordt helder, nog even deze bui afwachten en toch maar mijn jack meenemen. 12.15 uur Op de Hoofdstraat rijdt de bus van Deiman voorbij en dan weet ik: 'de mevr. Ader Toertocht' gaat van start.



Bij zorgcentrum 'de Tjamme' is men al bezig een plek in de bus op te zoeken. Wij kunnen kiezen, gewoon instappen of met de lift en als altijd zijn er helpende handen aanwezig. Wat is dat fijn!

Waar wij naar toe gaan? Wij laten ons weer verrassen. We vertrekken richting Winschoten maar bij de rotonde gaan we rechtsaf en rijden zo Oostwolderweg – Nieuwe weg met aan de ene kant het natuurgebied Reiderwolde en aan de andere kant langs het gebied van de Blauwe Stad.

Ondertussen houdt Anja Mandersloot even een 'praatje' met ons. Voor de commissie is het weer heel prettig dat er zoveel mensen mee willen en kunnen gaan, hartelijk welkom. Zij stelt de chauffeur aan ons voor – Laurens – voor de meesten van ons wel bekend. En ze gaat geld uitdelen, ieder krijgt 10 euro inleggeld terug. Ze vertelt ons niet wat de plannen zijn voor deze middagtocht.

In een bus heb je altijd zo'n goed uitzicht en om je heen kijkend zie je hoe prachtig de natuur is. Wij rijden Kromme Elleboog – Oostwold – Midwolda, we zijn dus langs een gedeelte van het meer gereden en dan ... bij Midwolda neemt de bus de afslag naar het strand en rijdt de chauffeur ons naar de aanlegsteiger van de rondvaartboot van Pieter Dekker. Ja, wij gaan een boottocht maken over het Oldambtmeer. Uit de bus stappen en overstappen op de boot. Het gaat allemaal perfect. Een compliment voor al die vrijwilligers, de chauffeur en het personeel van de rondvaartboot. In de folder van Dekker staat: capaciteit: ca. 50 zitplaatsen, catering aan boord, lift voor rolstoelen, ruim toilet.

Vier punten die allemaal in orde zijn en waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Om 14.00 uur zijn we vertrokken, twee keer koffie of thee en cake aangeboden gekregen en een prachtige vaartocht gemaakt door de gebieden van de Blauwe Stad. Een omgeving die ons allemaal zo vertrouwd en bekend is, nu vanaf het water te ervaren is heel apart. Fijn dat er iemand aan boord is die vertelt over het ontstaan van het meer, ons attent maakt op de bijzonderheden van dit gebied dat nu ongeveer 12 jaar geleden tot stand gekomen is. Wat staan er prachtige woningen in het woongebied 'Het Riet', maar ook het varen achter de woningen van de Hoofdstraat van Beerta en de Bouwtelaan, wat lijkt het allemaal anders.

Bij het havenkwartier Blauwe Stad hebben wij nog een glimp opgevangen van de zandsculpturen en een idee gekregen hoe de nieuwe woonwijk er uit gaat zien die daar hoogstwaarschijnlijk gebouwd zal worden. Alles wat op het water leeft, hebben wij van genoten. Ik noem alleen al de nijlganzen. Het was erg rustig op het meer, weinig vaardrukke, geen plezierjachten, geen zeilboten zaten ons in de weg. Jammer, maar de zomer is nog niet voorbij. Iets over 16 uur waren wij weer terug in de jachthaven. De bus stond klaar, het overstappen ging weer perfect. Wij hebben toen weer in de bus kunnen genieten van het mooie Groninger landschap. Van het graan dat rijp is voor de oogst, een perceel korenbloemen gemengd met klaprozen, zonnebloemen en ook een perceel met een blauwbloeiend gewas. 'Dat zal Luzerne zijn', zei mevr. Houwen (zij was mijn maatje deze tocht). Er waren ook de windmolens en het industriegebied bij Delfzijl. Middelen van bestaan waar wij niet zonder kunnen. En dan via het mooie polderland reden wij langs de ons zo bekende plaatsen naar onze eindbestemming Bad Nieuweschan. Onze chauffeur Laurens dirigeerde zijn grote bus met inhoud alsmaar achteruit rijdend door de smalle straat vlak voor de deur van Rehoboth, waar de zaal (weer door vrijwilligers!) gastvrij en gezellig in gereedheid was gebracht voor de broodmaaltijd. Aan het begin van dit samen eten las ds. Jöhlinger voor uit een bundel van André Troost, 'Thuisgebracht'.

Iemand die het moeilijk heeft vragen: 'Kan ik helpen, gaat het wel? Iemand thuisbrengen. Wat zijn die dingen belangrijk in het leven. Wij hebben gezongen gez. 245. Ik wil U o God mijn dank betalen en daarna volgde het gebed voor het eten.

Het was weer feestelijk. Wat wilt u drinken? Koffie-thee- melk? We konden kiezen uit drie soorten soep, drie soorten belegde broodjes, alles was weer erg goed verzorgd. Anja Mandersloot heeft alle mensen hartelijk bedankt voor het vele werk dat vrijwillig gedaan wordt. Ook hartelijk dank aan Laurens voor zijn hulp in fijne samenwerking met de vrijwilligers. Hopelijk tot volgend jaar. De collecte opbrengst was bestemd voor de voedselbank.

Het was een prachtige middag, geen ongelukken meegemaakt, veilig thuis gekomen. Ik dacht aan het einde van deze dag aan de woorden die dominee heeft voorgelezen. Wat is er goed voor ons

gezorgd! Hoe vaak hebben we de woorden gehoord: Gaat het wel? Zal ik u helpen? Wacht maar even, ik kom! Dat is omzien naar elkaar. Thuisbrengen. Dankbaar eindig ik dit verslag met de woorden van het dankgebed van ds. Jöhlinger.

Voor al uw zegeningen,
gekend of ongekend.
Herinnerd of vergeten.
Danken wij U o, God.
Amen.

Tienke Modderman – Sipma

Bericht gehad van Anja Mandersloot.

De collecte heeft het mooie bedrag van €284,72 opgebracht. U weet het is bestemd voor de voedselbank en er is gevraagd of het aan de kinderen besteed kan worden. Voor de organisatie zijn niet alleen vrijwilligers nodig, maar er zijn ook veel kosten aan verbonden. Dat geld wordt bijéén gebracht door de ds. Ader Stichting – kerkrentmeesters en de diaconie. Dat dit nog steeds kan in onze kleine geloofsgemeenschap is toch heel bijzonder, wel iets om ook even aandacht aan te besteden.

Tienke Modderman - Sipma