

Zondag 9 oktober 2016

In de Schakel van oktober was het al aangekondigd. Zondag 9 oktober een bijzondere dienst in de kerk van Nieuw Beerta. In de boeken van de kerk staat vermeld dat 350 jaar geleden in de kerk in Nieuw Beerta voor de eerste keer het heilig avondmaal is gevierd.

We hebben deze zondag een dankdienst gehouden. Niet alleen voor het bestaan van het kerkgebouw, maar ook voor het leven in deze omgeving. Een dankdienst voor de oogst die het land heeft voortgebracht. Voor het werk dat mogelijk werd gemaakt om de oogst binnen te halen. Voedsel voor mens en dier.

Ook was het de zondag van het werelddiaconaat en ging onze aandacht uit naar mensen in arme landen, die in moeilijke omstandigheden hun land bewerken en hopen dat er genoeg geoogst wordt om ervan te kunnen leven. Om hun werk te ondersteunen, waren ook de dames van de Wereldwinkel uit Vriescheloo aanwezig.

Het binnenkomen in de kerk was feestelijk. Aan de ene kant waren de artikelen van de Wereldwinkel uitgestald, niet alleen voedingsmiddelen maar ook leuke cadeauartikelen te koop voor een eerlijke prijs. En aan de andere kant had Hanneke de Graaf al haar baksels gesorteerd voor bij de koffie na de dienst.

Door het middenpad van de kerk lopend kon je met dankbaarheid kijken naar al de producten die in Reiderland geoogst waren. Het was een fijne morgen.

Het orgelspel, het samen zingen van oogstliederen door gemeente en cantorij. Luisteren naar het Evangelie Blijde boodschap, maar je gaat er ook over nadenken. Hoe groot is onze dankbaarheid?

Tien melaatse mannen worden genezen. Eén gaat terug om Jezus te danken. Maar één !!!
Horen wij ook bij die negen?

Nederland staat bekend als een welvarend land. Beseffen wij onze welvaart wel of is alles vanzelfsprekend geworden.

Ook op deze zondag van het werelddiaconaat worden wij er aan herinnerd hoe groot de verschillen zijn in de wereld. Onze aandacht gaat naar de mensen in Zuidwest Azië, Nepal. Hanneke gaf in deze dienst uitleg over het project in Nepal waar ook Kerk in Actie aan meewerkt.

Door de beelden die bij deze uitleg getoond werden, krijg je een helder inzicht hoe moeilijk het is om in dit , vaak bergachtig gebied, een bestaan op te bouwen. Maar ook dat daar goede vooruitgang zichtbaar is en dat wij allen daaraan mee kunnen werken. Wij kunnen grote en kleine projecten steunen op verschillende manieren. Een voorbeeld daarvan is producten te kopen uit arme landen voor een eerlijke prijs.

Na de dienst was er een prettig samenzijn. We deden onze inkopen bij de dames van de Wereldwinkel. Fijn dat ze er weer waren!!! De opbrengst van de verkoop was € 250,- een mooi bedrag. En ondertussen werd er koffie en thee geschonken en gingen wij genieten van het heerlijke gebak , door Hanneke klaar gemaakt, alles even lekker, onze hartelijke dank voor al dat werk!!

Wij hebben deze zondagmorgen met elkaar kunnen nadenken over het leven. Zonder voedsel kunnen wij niet . Niet in Reiderland, niet in Zuidwest Azië. Dat geeft zorgen, dat geeft blijdschap, 350 jaar geleden. De eerste avondmaalsviering in Nieuw Beerta - Brood uit de hemel. Geloven dat God voor ons zorgt.

Wij ploegen en wij zaaien.

Wij zorgen voor het land,
maar groeien en gedijen ligt in des Heren hand.

Tienke Modderman-Sipma