

Verslagje van de Startzondag 2015.

Op 20 september werd de Startzondag gehouden in Nieuw Beerta. Hiermee openen we het nieuwe seizoen 2015-2016 met een bijzondere dienst. Het pas gerestaureerde orgel galmt weer vrolijk zijn liederen de ruimte in. En niet alleen omdat hij gerestaureerd is, maar ook vanwege zijn organist: Erik Wubs Hij weet er echt een feestje van te maken. De feestvreugde wordt nog verhoogd door de CantoRei die vandaag meezingt. Zes man/vrouw sterk, onder de bezielende leiding van Dick Jansen.

Het thema dit jaar is: Goede Buren. We hoeven niet ver te zoeken naar Goede Buren. Door Goede Buren zijn de kerken in Reiderland in zo'n goede staat! De Vereniging Oude Groninger Kerken is dit bijvoorbeeld voor ons, doordat zij het beheer van de kerk in Nieuw Beerta op zich heeft genomen. En zoals de Ds. Ader Stichting die ons helpt bij het kerk-zijn voor onze omgeving, in Reiderland.

Wat wordt er gezegd over burenen in de Bijbel?! Het woord wordt niet zo vaak genoemd. Maar wel tijdens de viering van het Pesach, het Paasfeest. Daarin wordt de uittocht uit Egypte, uit de slavernij, herdacht. Daarbij wordt als teken een Paaslam geslacht en gezamenlijk gegeten. De burenen zijn dan degenen waarmee je het offerlam deelt. Daardoor heeft wie veel heeft niet teveel en wie weinig heeft niet te weinig. Een mooie gedachte!

Vaker dan 'burenen' wordt er een woord gebruikt in de betekenis van 'naaste'. Wie is mijn naaste? De vreemdeling die naast mij woont? Jezus legt het uit in het verhaal van de barmhartige Samaritaan (of was het Syriër?!) En Jezus draait het om: wie was de naaste voor degenen die was overvallen en gewond achtergelaten op straat? Wie is de naaste voor jou?! Doe jij dan net zo! Dus eigenlijk: behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Kinderen kleuren kaarten onder de dienst. Deze worden na afloop door ieder ondertekend en verzonden naar mensen die een opsteker kunnen gebruiken. Dan is het ook tijd voor koffie met lekkers en kunnen we eerst even bijpraten.

Tegen de noen rijden we met elkaar mee richting Winschoten, op zoek naar de Sint Vituskerk in de Langestraat. Het is een Rooms Katholieke Kerk, rijk aan historie. We krijgen een uitgebreide rondleiding van Gerard, die dit al jaren doet en zeer bedreven is. Naast de mooie glas-in-lood ramen wordt ook het altaar bekeken. We zijn blij dat dit de 'beeldenstorm' nog heeft overleefd. De historie leert dat dit zeker niet vanzelf spreekt. Ook oude, kunstige voorwerpen worden getoond, zoals versierde bokalen en fijn geborduurde gewaden in allerlei tinten. De afbeeldingen vallen samen met de seizoenen in het kerkelijk jaar: Kerst, Pasen en Pinksteren.

Na afloop worden we nog even herinnerd aan onze gezamenlijke herkomst. Ooit kwamen alle gelovigen bijeen in één kerk. We spreken de wens uit weer een éénheid te mogen worden. En zijn blij in elk geval elkaars 'Goede Buren' te mogen zijn.

Inmiddels is buiten een hardnekkige miezerregen ingezet. Gelukkig zijn we snel weer in de auto en rijden richting pastorie, in Drieborg. Gelukkig arriveren we met alweer wat zonnestralen. De BBQ staat buiten opgesteld en de mannen doen hun best om alles goed heet te stoken. Binnen staat alles gereed en met zo'n vijftientig gasten houden we deze gezamenlijke maaltijd. We laten het ons allemaal goed smaken! Met dank aan de heren BBQ-ers en de dames die de salades hebben bereid.

Er afsluiting houden we een Vesperviering met overdenking en liederen. Mooi om te zien dat we van heel wat Goede Buren hebben mogen proeven vandaag! We gaan voldaan weer op pad, het nieuwe jaar in! Maar niet zonder 'appeltjes voor de dorst'! Want we krijgen zoveel appeltjes mee van de pastoretuin als we willen. Zoete appels en moesappels. Als er over is moet het weggegooid worden, dat zou ook jammer zijn. Dat worden weer aardig wat potten appelmoes dit jaar! HEERlijk hoor! Net als de hele dag trouwens...

Met hartelijke zustergroet van Henriët Sabajo-Hagg