

## Startzondag 2016: Deel je leven...

Een gezellige drukte op zondag 18 september in de Garnizoenskerk te Bad Nieuweschans. De CantoRei is ook aanwezig. Nu, na een dankbaar afscheid van Cantor Dick Jansen, onder leiding van Bart Tieman. Want stoppen, dat willen ze echt nog niet. Voor de dienst begint leren we samen met hen nog twee liederen aan. In de nieuwe bundel valt genoeg nieuws te beleven. De vrolijke noten van het orgelspel zijn van Dennis Wubs. Het is startzondag vandaag, met als thema: Deel je leven... Dat blijkt op vele manieren te kunnen... Gaat u mee?!

Na gebed en lofzang is er ook aandacht voor de kinderen. Een kleurplaat wordt als groet van de gemeente gestuurd aan hen die via cd met ons meeluisteren en meeleven. Verschillende aanwezigen helpen mee om er vijf in te kleuren. Later zet ieder hierop zijn naam en/of groet. Dan volgt de schriftlezing uit Psalm 100 en zingt de CantoRei: *Heer, raak mijn hart aan...* Bij de lezing uit Lucas 6:43-46 valt de nadruk op Jezus' uitspraak: Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Een uitdrukking die wij ook kennen, maar wat doen we ermee? Dominee Jöhlinger nodigt twee gemeenteleden uit om iets te vertellen over hun geloof. Wie en wat doet je geloven? Karla en ik (Henriët) delen iets over ons geloofsleven. Karla ondervindt bemoediging uit muziek, liederen en komt tot rust als ze een kaars aansteekt en hier in gedachten even stil bij wordt. Ik deel iets over mijn zoektocht in het geloof, naar een relatie met God. Hij gaat een weg met ieder van ons. Nu is Jezus mijn Heiland én de Heer van mijn leven. Hij wijst mij de weg die Hij samen met mij wil gaan. Hoe ik bij de kerk ben gekomen? Toen mijn thuis (Pinkster)gemeente verhuisde wilde ik graag christenen in mijn eigen omgeving leren kennen. Waar zijn zij? De kerk in Finsterwolde trok al een tijdje aan mij. Op Hemelvaartsdag ben ik gaan kijken en werd warm ontvangen. Tezamen met de gemeente uit Oostwold naar ik begreep... Voor mij wel een bevestiging om te blijven.

In de preek benadrukt dominee dat geloven niet te maken heeft met religie, maar met relatie. We mogen ons dagelijks leven delen en ons geloof delen vanuit onze relatie met God. Naar lied 976 houdt hij ons voor dat de Heer met Zijn liefde in ons leven schrijft. God 'hertaalt' Zijn brief door Zijn Heilige Geest aan ons te geven. Dan wordt de door Hem geschreven brief ook herkenbaar voor anderen. Ook voor wie Hem nog niet kennen mogen wij een vertaling en herhaling zijn van Gods liefde. Deel je leven maar...

Ons slotlied vormt hiervan een mooie samenvatting: *Ga en deel Mijn liefde uit; vrede zij u. (lied 428)*

Om het dagprogramma te vervolgen gaan we na afloop van de dienst gezamenlijk naar Rehoboth. Eerst is er koffiedrinken met wat lekkers erbij. Naast cake en koekjes is er heerlijk sinaasappelgebak. (Bedankt Grietje!) Eigenlijk heeft ieder iets meegenomen want later volgt nog de deel-nemers-lunch.



Maar zover is het nog niet. We bezoeken eerst Atelier twee, in de voormalige domineeswoning, tegenover de karak-



teristische klokkentoren van Bad Nieuweschans. We krijgen ook een opdracht mee en worden in drie groepen verdeeld om die samen te bespreken. We worden uitgenodigd om verder te kijken dan het oppervlakkige. We gaan op zoek naar een kunstvoorwerp wat ons aanspreekt. We delen met elkaar waarom dit zo is, wat is het 'geheim'? En raakt dit 'geheim' je geloof? Intrigerende vragen. Eerst denken we dat we er niet veel mee kunnen, maar dit blijkt toch mee te vallen. Na een hartelijk welkom van Hans van Herwijnen en Ingrid Constance vergapen wij ons aan alle kunstzinnige voorwerpen bij hen in huis. Ook boven, de trap op, en ook gewoon in de woonkamer... Hun doelstelling is om kunst onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Zij stellen daarom hun woonhuis open tijdens atelierroutes, zodat bezoekers hun werk kunnen bekijken in een huiselijke omgeving. Doelstelling bereikt zou ik zeggen.

Een van ons vindt herkenning in een schilderij van de Voorstraat. De 'Nieuwschansker' herkent al wie waar woont. Ze vindt hierin een gevoel van vertrouwd zijn met, maar tegelijkertijd ook met een nieuwe stijl, tijd van vernieuwing. De link met het geloof is snel gelegd. Een ander ziet een groot 3D-achtig schilderij waar je als het ware visueel naar binnen wordt getrokken, naar het centrum. Maar iets houdt haar tegen; mogelijk de felle rode kleur aan de zijkanten? In het leven en in het geloof kan dit ook zo zijn: je wordt ergens door aangetrokken, maar tegelijk kunnen er andere zaken zijn die je weer tegenhouden... Twee van ons hadden het oog laten vallen op een schildering van een grote oude deur, in warme kleuren (terra, rood, bruin en blauw). De hengsels zijn van leren riemen. Blijkt een afbeelding van een Marokkaanse deur te zijn. We merken dat we nieuwsgierig zijn te weten wat er achter de deur zit. De dichte deur in warme tinten doet mij denken aan hoe warm een mens er aan de buitenkant uit kan zien. Maar wat zit er achter, van binnen? Zit er licht, wat door een kier naar buiten kan komen? Juist als je je leven deelt laat je ook een stukje van jezelf zien. Is dat niet waar we eigenlijk naar op zoek zijn, ook bij elkaar? Of in elk geval nieuwsgierig naar zijn...

Na deze eyeopeners gaan we weer terug naar Rehoboth voor de deel-nemers-lunch. We zijn blij dat Hans en Ingrid met ons mee lunchen. Dan volgt weer een hele ontdekkings-tocht, van warme tomatensoep met balletjes tot koude bietensoep a la crème, gevulde rijstschotel tot macaronisalade, belegde broodjes tot sûkerbole (suikerbrood) en zelfs een toetje...voor in de gaatjes die overbleven... Een mooie vertolking van alles wat te delen valt met elkaar. Het smaakte verrukkelijk: alle deel-nemers bedankt!

We sluiten af met een korte vesperviering in de kerk. Gelukkig worden Bart en Wif weer bevrijd, zodat zij er ook bij kunnen zijn. Waren de mannen toch al bezig met de afwas wellicht, naar goed gebruik? Dat vermeldt de geschiedenis niet. Gezamenlijk zingen we vol overtuiging (lied 428):

*Overvloedig geef Ik u, zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u. Ga en deel Mijn liefde uit; vrede zij u!*

De melodie zit nog dagenlang in mijn gedachten. Het was een mooie dag vol 'geheime' indrukken. Komt de 'hemel' toch iets dichterbij... Shalom iedereen!

Lieve groetjes van Henriët Sabajo-Hagg.