

## Mevr. Ader Toertocht woensdag 13 augustus 2014

Om half één was het al gezellig druk aan de Hoofdstraat bij 'de Tjamme' in Beerta, de bus van Deiman stond klaar en de chauffeur en de vrijwilligers waren al bezig om de mensen die mee op reis gingen een goede plek te bezorgen. We gingen precies om 13 uur van start en via de Ulsderweg hebben wij Beerta verlaten. In de bus vertelde Tonny Jurjens dat het de bedoeling was om een toertocht te maken door het gebied van Westerwolde. Frits de reisleader/chauffeur was bij de meesten van ons wel bekend als een ervaren en opmerkzaam bestuurder. Ook de mensen die vrijwillig ons begeleidden kenden wij allemaal. Het weer was prachtig, dus alles was aanwezig voor een mooie middag.

Route: Klein Ulsda – langs een moderne open koestal op weg naar en met de bus door Oudeschans dat er verzorgd en zomers uitzag, naar Bellingwolde met zijn prachtige boerderijen en mooie grote bomen langs de dorpsstraat. Halverwege de Hoofdweg ging het linksaf naar het mooie landelijke Lethe. En dan komen de herinneringen boven, aan de kleine woningen, de grote gezinnen, geen verharde wegen, armoede maar ook het plezier hebben met elkaar en elkaar helpen. Zelf heb ik aan de Lethe heel mooie herinneringen. 's Zondagsmiddags daar naar toe te rijden en dan leunend tegen de auto, aan de kant van de weg kijken en luisteren naar de veldleeuwerik. Vogels kijken, wat hebben Tjark en ik daarvan kunnen genieten! We gingen met de bus langs al die smalle wegen en hadden een prachtig uitzicht over de landerijen. Het koren was al gemaaid en grote stukken land al weer geploegd. Er is ook dit jaar weer veel maïs. Ik zat naast mevr. Stek uit Drieborg, ze weet veel te vertellen over de gewassen op het veld. 'De bieten staan er goed bij' zei ze. Zelf vond ik de aardappelvelden maar niks, zoveel onkruid, geen gezicht, maar het zullen wel fabrieksaardappelen zijn 'dat komt niet zo krekt'. Langs het Boelo Tijdenskanaal gingen wij naar Rhederbrug en toen richting Boertange en vandaar langs al die mooie binnenwegen naar Sellingen, het mooie dorp met bloementuinen. Net buiten Sellingen is een natuurgebied. De heide bloeit, de zon ging er over, één mooie paarse gloed!

We reden door het dorpje Kopstukken met zijn katholieke kerk en school. We kwamen door Onstwedde, langs Heije Wubs, maar de chauffeur wilde niet stoppen, (komen we nooit weer thuis), en toen via Stadskanaal en 'Pekel' naar de bezienswaardigheid voor deze dag. Het klokkenmuseum in Heiligerlee waar ze begonnen met koffie/thee, koek of cake en werden we in twee groepen verdeeld voor de rondleiding. Onze groep begon met een mini demonstratie klokken gieten. Onze voorlichter had een assistent nodig die heel nauwkeurig kon werken. Nu, die heeft hij gevonden in Geertje Gernaat. Na het stampen en gieten kwam er een perfect klokje tevoorschijn wat zij als aandenken mee kreeg. Daarna kwam de rondleiding door het museum met een duidelijke uitleg over de klankkleur van de klokken, groot en klein, het bespelen van een carillon. We hebben met aandacht geluisterd naar de geschiedenis en het gebruik van de klokken door de eeuwen heen. En dan wordt het tijd om naar 'Schanze' te gaan.

Onze chauffeur bracht ons met die grote bus zo dicht mogelijk bij gebouw Rehoboth waar onze herder en leraar al naar ons stond uit te kijken. Als afsluiting van deze toertocht hadden wij daar een uitgebreide broodmaaltijd, als altijd in de puntjes verzorgd. Thee, melk, water, 4 soorten soepen en broodjes met beleg, krentenbollen. Het welkom en gebed van dominee was kort maar krachtig en dat was zo fijn, want door die heerlijke geur van soep krijg je echt trek.

Het was als altijd een hele gezellige maaltijd. Ter afsluiting had dominee een verhaal: "Hoe vertel ik een kind – Wat is een kerk?" Het verhaal wordt geplaatst in de

Schakel, dat moet u allemaal lezen, het is zo mooi!!! Na het dankgebed na de maaltijd bedankte Tonny Jurjens onze chauffeur Frits en alle vrijwilligers voor het vele werk wat weer gedaan moest worden voor deze toertocht. Voor al deze inspanningen kregen ze van ons een hartelijk applaus.

Er wordt voor wij weer naar huis gaan altijd een collecte gehouden. Het geld van deze vrijwillige bijdrage gaat deze keer naar kinderen in Oeganda, naar de hoofdstad Kampala waar veel kinderen een heel moeilijk leven hebben. De collecte heeft €299,20 opgebracht. Wat fijn dat wij ouderen zo kinderen kunnen helpen. Wij hebben een goede terugreis naar Beerta gehad. Het was een prachtige middag waar wij blij en dankbaar aan terug zullen denken.

Tienke Modderman Sipma.